

Beste givers en ouders,

Dit weekend zijn we weer weg op weekend. Maar niet zomaar een weekend. Intercamp. Je hebt de naam waarschijnlijk al horen vallen, maar wat is dat nu eigenlijk voor een feest? Elk jaar wordt er ergens in de wereld een intercamp georganiseerd. Dit jaar is het de beurt aan België. **Wij vertrekken op vrijdag om 18u45 aan het station van Mechelen naar Sint Truiden. Zondag om 17u25 zijn we terug aan het station. We spreken beide keren af aan de voorkant van het station.**

Door enkele communicatiefouten was er even wat onduidelijkheid over het hoe en wat van intercamp. Wij hebben nu zelf duidelijkheid en gaan deze dus ook overbrengen naar jullie.

Wat stop je in je rugzak:

- Slaapzak
- Matje
- Gamel
- Bestek
- Perfect Uniform (aan bij vertrek!)
- Warme truien
- Regenjas
- Proper ondergoed, ook sokken!
- Drinkbaar water, ca. 2l, meer mag altijd
- Eventueel treinabonnement
- Aansteker
- Kompas
- Zaklamp
- Kleine rugzak
- Identiteitskaart
- €25
- Eventuele medicatie
- Zonnecrème
- 3 knopen (van een hemd of broek)
- Glazen yoghurt potje
- Kleurrijk kledingsstuk dat je niet meer moet terugzien
- Knikker
- Een extra das (je mag gerust zelf een sjaltje maken. Dit kan alleen maar vuil worden of kapot gaan)
- Zet overal je naam op en eventueel je GSM nmr of de nmr van de leiding
- Je GSM mag mee, maar op eigen risico (het is niet de bedoeling dat je hier constant mee bezig bent!!!! Dit dient voor noodgevallen of als je de groep kwijt bent. Als je geen GSM hebt, vind je de weg zo ook wel terug. Alles is duidelijk aangegeven op het terrein.)
- Zakgeld (€20) voor souvenirs of een drankje (NA of course)

Je hebt goed gelezen dat je geen tentje nodig hebt.

Indien je nog vragen hebt of niet mee kan, kan je ons altijd mailen via ons wel gekend e-mail adres:  
giverleiding@parsival.be

Of via onze gsm-nummers:

Marmot: 0478045092

Patrijs: 0491070128

Caracara: 0491123173

Simia: 0472769327

Een stevige linker,  
De Giverleiding.